



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1918

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΣΥΤΑΤΕ)

Αιόλου 86 - 3ος Όροφος - Τ.Κ. 105 59
Τηλ. 210 3342768 - 9, 210 3342771 - 4, Fax: 210 3342767
Web Site: www.sytate.gr Email: sytate@nbg.gr, sytate@otenet.gr

Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν° 18

Συνάδελφοι,

Δυστυχώς, συνεχίζεται ο κατήφορος και η παρακμή της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Τρανή και τραγική απόδειξη αποτελεί η πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε το αντιπροσωπευτικότερο Σωματείο στην Εθνική Τράπεζα, με την οποία μας ενημερώνει, θριαμβολογώντας, ότι - ούτε λίγο, ούτε πολύ – κατάφερε να βελτιώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόσχισης και ότι η μετακίνηση των συναδέλφων στην ΝΒΓ ΡΑΥ, όπως διαμορφώθηκε, αποτελεί τεράστια επιτυχία.

Προκαλεί κατάπληξη, βέβαια, η σπουδή με την οποία μια μικρή μειοψηφία αποτελούμενη από τη γνωστή και διαχρονική παρέα των εκπροσώπων της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ, χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με τα άλλα Σωματεία εργαζομένων, αλλά και χωρίς τη συναίνεση όλων των Παρατάξεων του Συλλόγου τους, έσπευσε χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και με άκρα μυστικότητα, όχι απλά να νομιμοποιήσει μια επιχειρηματική επιλογή της Τράπεζας, με την οποία διαφωνούμε συνδικαλιστικά και ιδεολογικά, αλλά να αναλάβει και εργολαβικά την επικοινωνιακή προώθησή της, διαφημίζοντας τα «πλεονεκτήματά» της στους συναδέλφους και παρουσιάζοντάς την - περίπου - ως μια εξαιρετική επαγγελματική ευκαιρία.

Αν κάποιος αφαιρέσει τα σύμβολα και τις υπογραφές από το κείμενο δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που διαβάζει αποτελεί προϊόν ανακοίνωσης του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου και όχι δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας.

Με αυτή την ανακοίνωση, λοιπόν, **μνημόνιο εργοδοτικού συνδικαλισμού**, η γνωστή παρέα, γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της τις αντιδράσεις, τις αγωνίες, τους μακροχρόνιους αγώνες των συναδέλφων, τις κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις και τον κανονισμό εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει **διάπλατα και το δρόμο των δυσμενών εργασιακών εξελίξεων, όχι μόνο στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και σε ολόκληρο τον Κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων.**

Σε ένα περιβάλλον, που:

- τα εργασιακά δικαιώματα βάλλονται από παντού,
- οι ειδικοί συνεργάτες τοποθετούνται σε όλο και περισσότερες θέσεις του οργανογράμματος, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον Κανονισμό,
- οι εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων τείνουν να γίνουν θεσμός,
- οι συνάδελφοι από τις συνεταιριστικές Τράπεζες παραμένουν για χρόνια εκτός του Κανονισμού,
- οι προαγωγές ανωτάτων και οι τοποθετήσεις αναβάλλονται συνεχώς,
- τα προβλήματα και οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται κάθε μέρα,
- οι εργαζόμενοι και το Δίκτυο στενάζουν από τον όγκο εργασίας, τις αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις, τους αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και τις κακές/προσβλητικές - πολλές φορές - συμπεριφορές των ανωτέρων τους,
- τα Καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο,
- το Δίκτυο συρρικνώνεται με εκθετικό ρυθμό, προκαλώντας την οργή των πελατών και της κοινωνίας, την ώρα που το μερίδιο της αγοράς μειώνεται προς όφελος των αμιγώς ψηφιακών ανταγωνιστών, και
- οι συνάδελφοι βιώνουν την αγωνία και την ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον και το μέλλον των οικογενειών τους,

η θρυλική παρέα της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ «αγωνιά» και «προβληματίζεται» μόνο για το πως θα έχει επιτυχία η απόσχιση στην NBG ΡΑΥ και όχι πώς θα διασφαλιστούν καλύτερα τα συμφέροντα των συναδέλφων, της κοινωνίας και της Τράπεζας.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση - συνεπής στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της - με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου δίνει το δικαίωμα στον (κάθε) εργοδότη να προχωρήσει σε απόσχιση μέρους των εργασιών και του προσωπικού του και μάλιστα **ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.**

Εμείς δεν αμφισβητούμε τη νομιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης, αμφισβητούμε όμως έντονα την ίδια τη νεοφιλελεύθερη λογική του νόμου.

Προς τι, λοιπόν, όλη αυτή η σπουδή της παρέας, που Διοικεί το αντιπροσωπευτικότερο Σωματείο, να νομιμοποιήσει - πρώτο και καλύτερο - μια επιχειρηματική πράξη της Διοίκησης, με την οποία όχι μόνο διαφωνούμε

ως συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά δεν είναι απαραίτητη και η συμφωνία μας για να πραγματοποιηθεί?

Προς τι, λοιπόν, οι χαρές και τα πανηγύρια της ΔΗΣΥΕ - ΔΑΚΕ για μια εξέλιξη η οποία όχι μόνο δεν διασφαλίζει μακροχρόνια τους συναδέλφους, που θα αποσχισθούν, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του ίδιου του τραπεζικού επαγγέλματος και των θέσεων εργασίας?

Γιατί βιάζονται τόσο πολύ ορισμένοι να αποδείξουν ότι είναι «βασιλικότεροι του βασιλέως»?

Άραγε, τι άλλαξε από τότε που η ΟΤΟΕ και σύσσωμος ο Τραπεζοϋπαλληλικός Κλάδος, πρωτοστατούσαν σε απεργίες, αγώνες, πορείες και συγκεντρώσεις, για να αποτρέψουν παρεμφερείς εξελίξεις σε άλλες Τράπεζες?

Άλλαξε μόνο η ηγεσία της Ομοσπονδίας ή μήπως άλλαξε και η λογική της?

Συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα εργασιακά μας ζητήματα είναι εξαιρετικά δυσμενείς, κυρίως για τους νέους εργαζόμενους.

Δηλώνουμε, όμως, αντίθετοι σε κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, που θα θέσει σε κίνδυνο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της εργασίας μας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να υπερβούν τις διαχωριστικές γραμμές, τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και μαζί, με κοινούς αγώνες, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να κοιτάξουμε ξανά προς το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα, απομονώνοντας και αφήνοντας πίσω μας τις παθογένειες και τις ξεπερασμένες τακτικές, που μας θέλουν ομήρους και δέσμιους των επιταγών ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να επιβάλει στην κοινωνία μας το τρίπτυχο: **μισή δουλειά, μισός μισθός, μισή σύνταξη.**

Επιθυμούμε, οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για μια ισχυρή, δυναμική και πρωτοπόρα (υβριδική) Εθνική Τράπεζα, στυλοβάτη της κοινωνίας, των νοικοκυριών και της εθνικής οικονομίας, πυλώνα σταθερότητας και παράγοντα ευημερίας για τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους μετόχους, την επιχειρηματικότητα, τη χώρα και την ίδια την Τράπεζα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Παπαϊωάννου

Νίκος Καρζής