

## «Το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας»

Ο Σύλλογός μας αποφάσισε να αφιερώσει το ημερολόγιο του 2010 στο περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησε διαγωνισμό ζωγραφικής μεταξύ των παιδιών όλων συναδέλφων μας, με θέμα «**τα παιδιά ζωγραφίζουν για το περιβάλλον**», θέλοντας έτσι να ανιχνεύσει τις απόψεις τους, τις προτάσεις και να αφουγκρασθεί την ευαισθησία τους σε ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο, για την ποιότητα της ζωής μας, ζήτημα.

Προς μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη η συμμετοχή στο διαγωνισμό ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, αποδεικνύοντας έτσι το μεγάλο προβληματισμό των παιδιών μας για το μέλλον του κόσμου που θα ζήσουν. Τα βραβευμένα από ειδική επιτροπή έργα τους, κοσμούν το νέο ημερολόγιό μας.

Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τα θέματα για το περιβάλλον είναι θέματα που επηρεάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Ότι κάνουμε στη γη σήμερα έχει βαθύ αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση, την ανάπτυξη, την υγεία και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, που σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον.

Η έλλειψη καθαρού νερού και κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης, οι ανθυγιεινοί τρόποι συμπεριφοράς και οι υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης παραμένουν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα και ευπαθή στους κινδύνους που εγκυμονεί ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από συνδυασμένα αποτελέσματα της φτώχειας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, από πείνα και ασθένειες που μπορούν να προληφθούν και κύρια προκαλούνται από παράγοντες μόλυνσης και παθογένειας που υπάρχουν στον αέρα, το νερό το έδαφος ή την τροφή.

Είναι προφανές ότι η περιβαλλοντική προστασία κοστίζει. Είναι πρα-

γματικά ανάγκη να κατανοήσουν οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανικές μονάδες πως πρέπει να επενδύσουν σε μια φιλική προς το περιβάλλον, ανάπτυξη.

Η Unicef υποστηρίζει ότι για να μπορέσει ο πλανήτης να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή, θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα «συμπτώματα της φτώχειας». Θα πρέπει δηλαδή να μειωθεί δραστικά η παιδική θνησιμότητα που οφείλεται στις παιδικές ασθένειες, να εξασφαλισθεί το καθαρό νερό και οι εγκαταστάσεις υγιεινής και στη πιο μικρή κοινότητα, να υπάρξει μια βασική εκπαίδευση υψηλής στάθμης για κάθε παιδί, να προωθηθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός ώστε να μειωθούν οι μεγάλες οικογένειες και κατά συνέπεια οι καταστροφικές πιέσεις προς το περιβάλλον.

Μαθαίνοντας για το περιβάλλον όσο περισσότερα μπορούμε, είναι πιο πιθανό να το προστατεύσουμε αποτελεσματικά. Βέβαια, κάποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα χρειάζονται παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία, αλλά όλοι μας πρέπει να στρατευτούμε ώστε να διασώσουμε τον πλανήτη μας και όχι να περιμένουμε να το κάνει κάποιος άλλος για μας, διότι όπως έγραφε και ο Νίκος Καζαντζάκης:

«Ν' αγαπάς την ευθύνη  
να λες εγώ,  
εγώ μοναχός μου θα σώσω τον κόσμο.  
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω».

**Νίκος Καρζής**

**Για το Πολιτιστικό Τμήμα του ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ**